



Wij melden u het overlijden van de heer

Marc BONNEU

“Callanoy de fokkingboy”

Geboren te Berg op 13 februari 1951 en overleden in intieme kring op de palliatieve zorgenheid “De Schelp” van het A.Z. Vesalius te Tongeren op 13 november 2016.

De afscheidsplichtigheid, gevolgd door de crematie waartoe u wordt uitgenodigd, zal doorgaan in het Crematorium Hasselt op zaterdag 19 november 2016 om 12.30 uur.

Samenkomst in de ontvangstruimte van het crematorium, Prins Bisschopssingel 67, 3500 Hasselt om 12.15 uur.

U krijgt de gelegenheid om een laatste groet te brengen aan Marc in het uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt, op **donderdag 17 november 2016** van 19.00 tot 20.00 uur in het bijzijn van de familie.

Schriftelijk condoleren:
vincent.bonneu@telenet.be
frieda.bonneu@telenet.be
of uitvaartcentrumhayen.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Vincent en Sarah BONNEU - STIERS

Mila BONNEU

Sil BONNEU

Sven en Frieda DIRICKX - BONNEU

Jelle DIRICKX

Winke DIRICKX

Birthe DIRICKX

zijn kinderen en kleinkinderen

Joseph (†) BONNEU

Raymond (†) BONNEU

Victor en Ghislaine CROMMEN - BONNEU

Maurice (†) en Mia PONET - BONNEU

Josse en Lut LAMBRIX - BONNEU

Jan (†) en Angèle NOTE - BONNEU

Michel (†) en Lutgarde BONNEU - VAES

Jozef en Simonne (†) KETELSLEGERS - BONNEU

Frank en Josette PRICE - BONNEU

Luc (†) BONNEU

en al hun kinderen en kleinkinderen

zijn broers†, zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

de families BONNEU - DERWAELE

Met dank aan het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, dr. Janssen en personeel van de palliatieve zorgenheid “De schelp” van het A.Z. Vesalius te Tongeren, zijn huisarts dr. Bollen.