



*Het is onmogelijk om iemand te vergeten
die ons zoveel gaf om te herinneren*



Hellinx Printing

Uitvaartcentrum Hayen Hoeselt, tel. 089/41 10 78

*Waar men gaat langs Vlaamse wegen
komt men U, Maria tegen
Onze-Lieve-Vrouw van rust van Heppeneert*

Vol droefheid melden wij u het overlijden van

De Heer Paul Boelen

Echtgenoot van wijlen Mevrouw Mena Hellinx
Levensgezel van Mevrouw Marlis Rissmann

Onderwijzer op rust

Hij werd geboren te Hoeselt op 4 februari 1926 en
overleed in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 9 januari 2018,
gesterkt door het sacrament der zieken.

De uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting in de grafkelder
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal opgedragen worden in de parochiekerk Sint-Stefanus
te Hoeselt op **zaterdag 13 januari 2018 om 10.30 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot laatste groet in
voornoemde kerk vanaf 9.45 uur.

Afscheid nemen van Paul kan tijdens de begroeting
in het uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31 te Hoeselt, op vrijdag
12 januari van 19.00 tot 20.00 uur, in het bijzijn van de familie.

Voor Paul zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistievieringen
van de parochiefederatie Hoeselt in het laatste weekend op
27 en 28 januari.

Bloemen noch kransen.

Dit melden u:

Johan Boelen en Eliane Mewissen,
Ellen Boelen en Koen Thijsen,
Louise en Renée,
Stefanie Boelen,

William Boelen en Alice Maesen,
Nicky Boelen,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

de families Boelen, Hellinx, Stulens en Caproens,

zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

Met dank aan dokters en verplegend personeel
van het A.Z. Vesalius Tongeren.

Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31,
3730 Hoeselt met vermelding Paul BOELEN
of online www.uitvaartcentrumhayen.be